

---

Een verslag en de foto's van Frederike Bouten en Freek Sijmons!  
Wij waren in Mhofu van **6-11 t/m 12-11-2006**.

Wij zijn weer terug in Nederland na een prachtige vakantie! We hebben enorm genoten van jullie fijne huis en de mooie omgeving. **Geweldig gelegen op slechts 15 minuten rijden van de ingang van Kruger park.**

Vanuit Marloth park kan je 's avonds heerlijk over de Crocodile river kijken en genieten van de dieren geluiden. Het huis is er comfortabel met ruime slaapkamers en en een ruime betegelde buitenplaats met bbq plaats. Elke dag naar Kruger Nationaal Park, elke braaien in jullie boma! **Giraffen sliepen op het pad in jullie straat!** Elke dag om 5.00 uur zongen de vogels ons wakker... Het nachthuisje voor de nagapies is bewoond! Fritz heeft een prachtig terras voor jullie laten aanleggen. Wij waren er erg van onder de indruk! Ja, die Laut's hebben het goed bekeken door hier hun fijne 2e woning te hebben en geregeld mee te kunnen gaan met het ritme van de natuur! Bedankt hoor! Tijdens de night-drive In Satara (de Wildtuin) konden we 2 mannetjes leeuwen vanuit onze open jeep zo aanraken ...brrr... In Marloth Park hebben we ook nog 's nachts getoerd en reden we bijna tegen een slapende, liggende giraf.. Allemaal veel te mooi om achter te laten! Daarna hebben we de lange tocht van Marloth Park via Swaziland, Hluhluwe/Umfoloji Nationaal Park, Durban, Addo Nationaal Park, Hermanus (walvissen met jong gezien!) naar Kaapstad ondernomen.



Het prachtig betegelde terras om de braai



Freek maakt de waterhole schoon!



De braai/boma is geweldig mooi geworden nu het zo betegeld is, Fritz onze complimenten! Deze foto



heeft Freek genomen vanaf het balkon!



de living vanaf de trap naar boven





Blouspreew op de voederplaats



Giraffen in onze straat



Ons eigen nagapie



Nachtaapje



Albino (?) pad of kameleon pad



Tiptol



Vlakovark in de tuin



Vanuit de living uitzicht op de eethoek en keuken



Frederike in de keuken



Frederike Bouten bij de voederplaats



Vanaf het balkon



Achterkant van Mhofu



De vader van Freek maakte deze olifant voor ons



De voor-schuifdeuren met hor



Het eetgedeelte in Mhofu



De catwalk naar het balkon

---

Van **Marjan en Andre Vlugt** hebben we helaas geen foto's en een verslag mogen ontvangen. Zij zijn met 3 kinderen vanuit Mhofu via Mozambiek naar St. Lucia gereden in een 4x4. We hadden heel graag deze reis beschreven willen zien omdat er veel vragen over zijn van huurders en toekomstige huurders. Wel hebben Marjan en Andre Vlugt ons huis beoordeeld op [zover.nl](http://zover.nl) en hebben ze ons laten weten hoe fijn ze het hebben gehad: **Reactie via de e-mail:**



Erg leuk en prettig huis in gunstig gelegen wildpark tegen Krugerpark aan. Fijne tijd met de kinderen gehad, waarbij het wild dat gewoon in de tuin loopt een bijzondere ervaring is geweest.

***We citeren uit ons gastenboek dat ligt in Mhofu:***

14-8-2006 - 21-8-2006

Fantastisch huis!! Een week: 4 dagen Kruger. De big 5 gezien en een luipaard! Op een weg waar je niet in mocht. Twee neushoorns! Twee dagen in huis blijven chillen om de kinderen tot rust te laten komen en voor ons zelf ook heerlijk! Andre heeft heerlijke maaltijden klaargemaakt! Een paar avonden buiten kunnen zitten met lekkere wijntje en luisteren naar een cd of/ en de dieren.. Van alles gezien, wat de voorgangers al schreven zelfs een giraf bij het balkon.

Bedankt voor het gebruik van dit geweldige stekkie en vriendelijke groeten . Morgen naar Mozambique voor ruim 2 weken. Ook spannend.Andre, Marjan, Max, Ilya en Rome.

-----  
**Verslag van Henny en Tom Smit, 3-8 t/m 9-8 2006.**

We hebben een fijne week gehad in jullie huis! Hoewel het zich aanvankelijk niet liet aanzien; zware regenbuien, nachtvorst, en op sommige plaatsen overstromingen en sneeuwval vielen ons ten deel bij aankomst op Johannesburg. Maar hoe meer wij in de richting van Mhofu kwamen hoe beter het weer werd, zelfs was het soms 30 graden! En wat we gedaan hebben? Eigenlijk niet veel.... **Het was voor ons al fantastisch** elke morgen in pyjama op het terras langdurig te ontbijten, met constant bezoek van alleraardigste dieren. Veel vogels gezien o.a de hop, wielewaal, veel hornbills (red en yellow bill) soms wel 12 tegelijk. Glansspreeuwen bij de vleet, evenals kanaries, kolibries, grijze loeri`s, Bull Bull`s, een familie Francoline`s, en ga zo maar door. Het Krugerpark niet eens meegerekend. Zeer relaxt! We gaan al jaren achter dieren aan in Afrika, maar nu kwamen de dieren naar ons toe, en dat is ook wel eens leuk.

Tip voor de huurders: bij het huren van een auto opletten dat de auto niet te laag boven het weg hangt. Wij hadden een VW polo die aan het eind van vakantie aan de onderkant behoorlijk beschadigd was door grote stenen op de weg.

**De perfecte aankleding en inrichting van Mhofu was zeer aangenaam, evenals het hartelijke welkom van Roelie en Fritz. Kortom perfect! Ik ben koortsachtig aan het denken hoe onze kinderen kan verleiden een keer met ons deze vakantie over te doen.**



Een blouaap op de voerplank, die later toch weer te snel was om te verhinderen dat `ie er met een groot deel van het ontbijt van doorging.



Toen we `s avonds terug kwamen van een tocht in het Kruger lag deze Rooibok voor de deur. Niet gewond zo te zien, maar wel dood. Een tijdje heb ik met de gedachte gespeeld hem te laten liggen, m`n videocamera op het balkon in een goede positie te plaatsen, zodat ik een prachtige opname zou kunnen maken van "Hyena`s met hun prooi" Al zou ik er de hele nacht voor moeten opblijven..... Henny vond dat echter geen goed idee dus ben ik maar naar de buurman gegaan met het verzoek even een parkopzichter te bellen. We hebben toen het arme beest in een wagen gekwakt. In Nelspruit zou het beest onmiddellijk onderzocht worden op Mond en Klauwzeer, Antrax, slangenbeet? Ik heb nog ge- probeerd het beest terug te krijgen, ) indien er niets aan de hand zou zijn) om alsnog een opname te maken maar dat werd niet toegestaan.....



Henny en Tom Smit



Prachtige nyala op bezoek



De eerste avond was het al raak.. dit enorme Vlakvarken kwam op visite. Ik heb nog geprobeerd hem op het terras te tillen, maar na een tijdje heb ik daar maar van afgezien.



Het bord aan het begin van de oprit



Een van de Graffes die we te pas en te onpas tegen kwamen op het pad van de straat



tankstation Marloth Park



tankstation Marloth Park



bijeneters in Swaziland



Drakensbergen



muurtje bij Winterton



struissie



Durban



trotse vissers

Na Marloth zijn we naar Swaziland gereden, (toch wel toeristisch) St Lucia (te koud voor het strand en erg toeristisch) Cape Vidal was wèl erg mooi. We zijn in een zeewaardige speedboot achter walvissen aan gegaan, die ons steeds weer in de maling namen en onderdoken als we in de buurt dreigden te komen. Mooie zeetocht, maar weinig vis. Toch nog 500 rand p.p. Mhlanga Rocks, Drakensbergen (Winterton) Via Ladysmith (waar we persé een cd van Ladysmith black Mambazo wilden kopen) naar Golden Gate en omgeving. Schitterende landschappen met bijzondere kleuren. Een concert van het Drakensberg Boys Choir meegemaakt, erg leuk! Terug naar JoBurg, de auto vroeg ingeleverd zodat we nog even naar Rosebank Fleemarket konden om wat mooie beelden en/of maskers in te slaan voor de collectie. Schitterende nieuwe en oude beelden, ik kan daar dagen rondneuzen, en zou alles willen kopen als het maar een beetje oud is... Misschien begin ik wel een handeltje!

Heel veel succes met verhuren volgend jaar en misschien tot ziens.

**Groeten van Tom en Henny Smit.**

---

**Nu zijn we zelf weer aan de beurt!** We zijn van 28 juni tot 29 juli 2006 in **Mhofu** geweest. Wat een zaligheid om weer terug te zijn. Het is echt thuiskomen. We hebben een uitstekende vlucht gehad met South African Airlines. Perfecte bediening en goed eten aan boord. Het was heerlijk om na een jaar Roelie en Fritz weer te zijn en ze zijn gezond! Het afgelopen jaar hebben ze niet veel kunnen klussen aan Mhofu, Fritz was niet echt fit. Maar nu gaan ze er weer tegen aan! De carport wordt vervangen, er komt een soort van terras om de braai heen en de opstap van de stoep wordt verbreed. Wij hebben zelf deze vakantie hard geklust om Mhofu nog leuker, mooier en beter te maken.

Er zijn overal nieuwe matrassen aangeschaft, er staan 2 Afrikaanse tuinbanken, er is kunst aan de wanden gekocht en er zijn in de living overal nieuwe gordijnen! Het is nu een hele gezellige living geworden. Ook is ons wegbord vernieuwd, helemaal zelf gefreesd in hardhout. De waterhole is weer gerepareerd dus de dieren kunnen weer drinken.

In het gastenboek van Mhofu staan ontroerende reacties van onze huurders. Dank hiervoor! Ons thuis is ook jullie thuis geworden! We doen het goed, de samenwerking met Roelie en Fritz is ook erg goed.

We hebben ook deze keer weer waanzinnig veel wilde dieren in de tuin gehad, wat een rijkdom. Elke dag zoveel verschillende prachtige vogels, ongekend. Zebra, kudu, wrattenzwijn en bushbok kwam elke dag aan om eten te krijgen, de droogtetijd was weer begonnen. Mais en kool voor zebra, kool en sperziebonen voor kudu en vruchten voor bushbok. Zaden en vruchten voor alle vogels en nachtaapjes (zijn dit jaar in Bob zijn nagaaphuisie ingegaan dus zullen ze daar gaan wonen!) **Ivo heeft een prachtige 3-daagse walk (zie verslag op de startpagina!)** gemaakt bij Berg en Dal. Verslag komt binnenkort! Samen hebben we nog een ochtend walk gemaakt, ook in de buurt van het camp Berg en Dal. Met Roelie en Fritz heerlijk ontbeten bij de **Londoqidam**. Prachtige vergezichten. Met z'n 3-en gegolfd op de **Skukuza Golfcourse**, dat was een hele leuke ervaring. Impala en wrattenzwijnen liepen op de fairway's en greens.... Ivo en Bob hebben nog gegolfd in Komatipoort, de baan is erg mooi geworden! Al met al, het was weer een super maand!

Groeten,  
**Bob Ivo en Wilma**



Ontbijten bij Londoqidam



Bonte Kieviet



Bambi junior drinkt bij Mama



Zebra bijna op de stoep



Aloe in bloei



Bijeneter



Bavianen bij Londoziidam



Bromvogel bij Afsaal (wildtuin)



Bambi en Bob



Blauwe wouw



Tamboti



Boven in Mhofu





Bosbok (bushbok) in onze tuin



Fritz en Bob, vrienden

Skukuza Golfcourse schuilhut

Skukuza Golfcourse herdenkplaat



Frees naambord (voor aan de straat)

Ivo en Fritz



Berg en Dal camp gate



Skukuza Golfcourse



Entree Skukuza Golfcourse



Tee



Uitzicht op golfbaan



Fairway



Hide Kruger Wildtuin





Impala



Aan de rivier

Ivo en Zebra in onze tuin



Mhofu



Kanarie in camp Lower Sabie



Kudu (vrouw) in onze tuin



Zebra in Kruger



Klipspringer



Krokodilbrug gate



Bob en kuduvrouw in de tuin



Zebra in tuin

Roelie maakt de gordijnen

Seekooistraat



Suzanne en Erwin in Marloth Park

In(uit)gang B Marloth Park

Tuinbankmakers: Bob en Fritz



Tuinbank in wording



Bob's voelhuisje



Wilma en Ivo in de keuken



Schuurboom voor olifant



Olifant in Kruger (Krokodilbrug)



Kast wordt gezaagd (Malelane)



Zebra en Bob in de tuin





Struisie (man) op uitkijk



Struisie (vrouw) broedt



Grootlangtoon



Ivo, Fritz, Wilma en Roelie



Mhofu



Kudu man in de tuin



Batik van Mildo



Mildo en Moffie



Mildo en Ivo



Moffie op de stoep



Ngwenja Lodge, gratis midgetgolf, trampoline, tafeltennis. Prachtig uitzicht over de Wildtuin en prima restaurant.



wilde hond



## HIERONDER ALLE FOTO'S EN VERSLAGEN VAN DE GASTEN VAN MHOFU

-----

Het verslag van het verblijf in Mhofu van Mascha Roovers en Ton Hogerheijde

Bij onze aankomst in Johannesburg hebben we een auto op het vliegveld gehuurd en zijn direct naar Marloth Park gereden. Dat viel toch wel even tegen na een redelijk slapeloze nacht in het vliegtuig. Net voor donker kwamen we aan bij Roelie en Fritz, die ons geweldig opvingen en na een gastvrije ontvangst naar het huisje brachten. **Juweeltjes van mensen!** Bij het huisje werden we opgewacht door een aantal zebra's voor de deur, dat is leuk aankomen!



Blouaap



De volgende dag konden we het huis en directe omgeving eens goed bekijken. Het begon gelijk al goed want bij het opendoen van de slaapkamergordijnen kwam er al gemoedelijk een wrattenzwijntje een rondje rond het huis wandelen. In de loop van de week kwamen ook af en toe de bushbok's langs maar vooral apen (blouapen).

Vogels hebben we niet gezien hier, ondanks dat we vogelzaad en appels voor ze neerlegden want de apen waren ze steeds weer voor. Ondanks dat we alleen voer neerlegden als er geen aap te zien was, maar ze hebben er vast een goede neus voor want het duurde nooit lang of daar waren ze alweer. Ze kropen zelfs geheel in het vogelvoederhuisje waar ze de zaadjes smakelijk zaten op te peuzelen.



Het weer leende zich er niet voor om op de veranda te ontbijten of 's-avonds te eten, daar was het te koud voor. Aan de bomen was dit echter niet te merken want die zaten nog vol blad.

Het huis is heel prettig en compleet. Een heerlijke veranda en ruime zitkamer. Een prima plek om te vertoeven.

**Marloth Park vinden we heerlijk relaxed, zonder dat je ook maar enige overlast van anderen hebt. Zulke plekjes zijn tegenwoordig toch wel zeldzaam.**



Ton en bushbok

Overdag hebben we niet veel tijd in het huis doorgebracht. Dagelijks vertrokken we vroeg naar Komatipoort en gingen daar het Krugerpark in om pas weer in het donker moe maar voldaan terug te keren in Mhofu.

In Komatipoort zit een grote supermarkt waar alles te krijgen is en de 1e eerste keer dat we 's avonds met onze armen vol boodschappen thuis kwamen, werden we opgewacht door een groepje van ongeveer 6 zebra's. Ons naar de deur een wegbanend door de toch wel opdringerige zebra's (die roken natuurlijk al dat lekkere eten dat we in onze armen hadden), waren we toch wel blij toen we weer veilig binnen waren. Heel bijzondere belevenis, maar ook wel een beetje eng.



tuin Mhofu



Park

entree  
Marloth



Na een week Marloth Park en Krugerpark zijn we naar Swaziland getrokken. De natuurparken daar stellen echter niet zoveel voor als je het vergelijkt met Krugerpark. Weinig wild te zien, maar wel een heel prettig land om te verblijven. Vervolgens een paar dagen naar Sodwana Bay aan de kust om even bij te komen van al dat autorijden en nieuwe energie op te doen voor het volgende traject. Tot onze grote verbazing viel het strandweer toch wel wat tegen, de wind was koud en 's avonds hebben we zelfs hagelstenen zo groot als knikkers gehad. Ongelooflijk, dat hadden we niet verwacht!

Tot slot nog een paar heerlijke dagen in Umfuluzi-Hluhluwe park en toen was het weer tijd om naar huis te gaan.

**Zuid-Afrika is een heerlijk land met een prachtige natuur en jullie Mhofu in Marloth Park heeft er zeker aan bijgedragen dat we met veel plezier op deze vakantie terugkijken.**

Bedankt voor alles en nog vele fijne verblijven in jullie mooie huis Mhofu, waar we zeker weer willen terugkomen en wat we aan anderen kunnen aanraden

Mascha Roovers en Ton Hogerheijde, mei 2006

---

Mei 2006

We hebben ondanks het vele groen heel veel dieren gezien en genoten van alles wat er om het huis heen gebeurde en te zien was. Niet te vergeten die prachtige Crocodile river, met adembenemende uitzichten en prachtige vogels en andere dieren. Het was moeilijk afscheid nemen na zulke heerlijke dagen, wat een geweldige plek is Mhofu! We hopen er weer terug te kunnen komen.



Na een moeizame start (mijn pinpas werd na aankomst op Jo'burg Airport opgegeten) zijn we net op tijd voor donker bij Roelie en Fritz gearriveerd en zij hebben ons naar Mhofu gebracht.

**Wat een beeldschoon huis en wat een prettige sfeer!** We hebben ons er direct thuis gevoeld en genoten van alles wat zich in en om het huis afspeelde.

Na een paar enerverende dagen in het Kruger Park, waar we erg veel gezien hebben, was het echt heerlijk "thuiskomen" in Mhofu. Het was moeilijk afscheid nemen en ik hoop dat we er weer terug kunnen komen.

Veel groeten van Lieke



bobbejanen bij Mhofu



Ja, beste Wilma, Ivo en Bob, zoals Lieke al schrijft voel je je meteen thuis in Mhofu en vallen alle Hollandse beslommeringen van je af. Het heerlijke warme weer omarmt je en je vraagt elkaar: "Zijn de zebra's vanmorgen al langs geweest?" We loerden (dat is Zuid-Afrikaans voor kijken) naar **"ons kind" het bushbokje**, dat met hoge ragdunne pootjes zich heel voorzichtig een weg baant door de struiken om het huisje. Heeft ze nu een vrijer of niet?



rivier de Krokodil in Marloth Park



blouaap bij Mhofu



zie je Zazu zitten in de boma?



impala in Marloth Park

Wie loopt er zo elegant, maar vastberaden achter haar aan? En waar blijft Pumba, het wrattenzwijn? Vlakvarken is een leukere benaming voor deze dappere dieren, die hun kroost tegen alles verdedigen, al is het een leeuw, auto of olifant. **Het huis is mooi gelegen, op wandelafstand van de Crocodile river, waar vanalles te zien is (zadelbekooievaar!).**

De toegangspoorten naar Kruger Park zijn goed bereikbaar; we bleven soms meerdere dagen in Kruger en logeerden dan in lodges, waardoor de reikwijdte groter werd. Kortom, we hebben een heerlijke vakantie in Mhofu gehad en heel veel mooie dieren gezien.  
Groetjes van Carla



de King of Kruger

**p.s. Lieke wil graag weten wat "Mhofu" betekent ....**

-----  
Februari 2006

Mijn nichtje Marcia is een nachtje in Marloth Park geweest bij Roelie en Fritz. Ze heeft een paar foto's gemaakt van jullie huis om jullie te laten zien hoe mooi groen het is.

Miranda Juckers (nicht van Roelie van Niekerk)



de braai

